

Spionnen in de huiskamer

Het lijkt een nieuwe rage te worden, vooral voor mensen die gek zijn op gadgets, liefst op digitale gadgets. Zo hebben we tegenwoordig een set van die prachtige digitale technologieën tegen betaalbare prijzen voor gebruik in huis. Hoe handig kan je het hebben! Ze komen gewoon als gadget je huis binnen en vanaf dat moment ben je wereldburger. Dat wil zeggen, alles wat je in huis zegt en doet gaat de hele wereld over. Jouw gedrag verdwijnt in de servers van Google, waar die ook staan.

De producten die jou wereldburger maken omvatten bijvoorbeeld:

- De Google Nest Mini: voor hoge geluids- en muziekkwaliteit en spraakgestuurd; geeft ook antwoord op allerlei vragen.
- De Google Home Mini: een compacte slimme speaker die je bedient met je stem. Je stelt vragen en krijgt antwoorden.
- De Google Nest Hub: een digitaal fotolijstje waaraan je kunt vragen bepaalde data, video's of plaatjes te laten zien.
- De Google Home: beantwoordt vragen en voert (online) opdrachten uit.

Maar Google is niet de enige die dergelijke spionnen de huiskamer in moffelt. Ook Amazon heeft een spion met de Alexa en Apple blijft ook niet achter. Hoe handig wil je het hebben? En het ziet er naar uit dat de smartphone ook meeluistert, nu nog vermomd als spraakgestuurde opdrachten, en dat alleen maar vaker zal gaan doen. Allemaal apparaten die je op basis van spraakherkenning opdrachten kunt geven! Ze zijn heel gehoorzaam, luisteren goed naar wat je zegt. Welk mens heeft dan nog een partner nodig? Je loopt door je huis, mijmert hardop, denkt hardop aan vragen die je door het hoofd spelen of geeft hardop huiselijke opdrachten. Vervolgens krijg je van alle kanten een reactie. Verdraaid handig en erg cool allemaal, echte hebbedingetjes.

Natuurlijk, Google luistert mee, en ook Amazon en alle andere, maar welke interesse zouden zij kunnen hebben in wat jij zo voor je uit mijmert of je hardop afvraagt? Of misschien toch, wat gebeurt er als je bezoek hebt en je voert een belangrijk gesprek? Heb je eraan gedacht die apparaten eerst uit te zetten? Of vind je het leuk als je tijdens die gesprekken van allerlei interrupties en reacties uit het digitale heelal krijgt?

Deze producten zijn een voorbeeld van waar de digitale ontwikkelingen ons heen kunnen brengen. De enige vraag die mij boeit is of hun meerwaarde voor je "huishouden" het waard is om je privéleven op te geven. Want besef wel, alles wat deze apparaten opnemen, dus horen of afluisteren, komt bij Google terecht. Al die gesproken woorden zorgen er natuurlijk ook voor dat je veel reclame en aanbiedingen op maat krijgt; erg praktisch dus. Wat mij dan weer verbaast, is dat Google geld vraagt voor deze behulpzame gadgets. Waar ze allerlei functies gratis aanbieden, als ze er maar data voor terugkrijgen, willen ze hier nu ineens geld voor hebben! Wij betalen dus in feite zelf om onze data naar Google te krijgen. Als dit nou geen baanbrekende marketing is, dan weet ik het niet meer. Of wacht, je kunt deze huiskamerspionnen ook winnen als je mee puzzelt met De Persgroep; dus toch gratis. Zo leer je wie je vrienden zijn!

Nou ja, vooruitgang is niet te stoppen. Ik moet natuurlijk niet zo benepen, kleingeestig doen, me niet als een digibeet opstellen. Dit is de digitale wereld. Maar toch, wil ik dit echt allemaal meemaken? Wat mij wel duidelijk is, is dat mensen die deze apparaten in huis hebben afscheid hebben genomen van het begrip "privacy", wat dat tegen die tijd ook nog mag betekenen. Laat ik ze er dan ook niet op betrappen dat ze het daar nog over hebben, want met deze apparaten hebben ze hun privacy voor altijd opgegeven. Je kunt per slot van rekening niet alles hebben!